



Azië en Oceanië

DIT WEET JE NU!



LES 1 OP REIS DOOR AZIË

Azië is het grootste werelddeel. Soms regent het er erg hard. Dat is de **moesson**. In gebieden waar moessonregens vallen, vind je nog veel oerwouden. In andere gebieden is het erg droog. Daar zijn **steppes**, droge graslanden waar weinig groeit. Ga je de bergen in, dan bereik je op 4000 meter hoogte de **sneeuwgrens**. Boven die grens ligt er altijd sneeuw. Een deel van Azië noemen we het **Midden-Oosten**. Daar ligt bijvoorbeeld Saudi-Arabië. In Saudi-Arabië zit veel olie in de grond. Dat noemen we ook wel het **zwarte goud**. Een ander deel van Azië noemen we het **Verre Oosten**. Daar ligt bijvoorbeeld China. Dat is een land waar de handel en industrie heel snel groeit.



Een yurt op de steppe.

LES 2 DE GROTE GODSDIENSTEN

De mensen in Azië eten veel rijst. De **rijstbouw** is daarom erg belangrijk. De meeste rijst wordt verbouwd op **sawa's**. Dat zijn akkers die onder water staan. Rijstboeren oogsten soms wel drie keer per jaar. Dat moet ook wel, want in Azië wonen heel veel mensen. Er is zelfs sprake van **overbevolking**: te veel mensen. Overbevolking leidt tot honger, armoede en tekorten. Er zijn drie belangrijke godsdiensten in Azië. Veel mensen in India en het Verre Oosten zijn aanhangers van het **hindoeïsme** of het **boeddhisme**. In het Midden-Oosten wonen veel mensen die geloven in de **islam**.



Op sawa's wordt rijst verbouwd.

LES 3 OP REIS DOOR OCEANIË

Oceanië is een werelddeel dat bestaat uit duizenden eilanden. Veel eilanden zijn eigenlijk de toppen van oude vulkanen die boven water liggen. Veruit het grootste eiland is Australië. Het binnenland van Australië noem je **outback**. Het bestaat vooral uit woestijn en **bush**: bossen. Langs de kust van Australië ligt het grootste **koraalrif** ter wereld: het Groot Barrièrerif. Het is gemaakt door koraaldiertjes. Voordat de Europeanen naar Oceanië kwamen, woonden er al eeuwenlang mensen als jager-verzamelaar. De oorspronkelijke bewoners van Australië zijn de **Aboriginals**. In Nieuw-Zeeland waren de **Maori's** de baas. Op het eiland Nieuw-Guinea wonen de **Papoea's**. Zij leven nog steeds zoals in de steentijd.



Het Groot Barrièrerif.