



Ontdekkers en hervormers



DIT WEET JE NU!

LES 1 ONTDEKKINGSREIZEN

Ontdekkers proberen een route over zee naar de Oost te vinden. Nieuwe uitvindingen zorgen voor een betere navigatie. De stuurman weet nu beter waar gevaarlijke kliffen en stromingen zijn. Maar zeereizen blijven gevaarlijk. Door hoge golven en zware stormen kan een schip schipbreuk lijden. De bemanning kan dood gaan aan scheurbuik, omdat ze te weinig vers fruit en groente eten.

Nadat Columbus Amerika heeft ontdekt gaan ontdekkingsreizigers ook naar het westen. Ze halen daar goud en zilver. De schepen samen heten de **zilvervloot**. In Antwerpen komen producten uit de hele wereld aan in de haven. Daar worden ze opgeslagen en verkocht. Antwerpen is een **stapelmarkt**.



Het is druk in de haven.

LES 2 HERVORMINGEN

Luther en **Calvijn** willen dat de kerk verandert, want de kerk houdt zich niet aan de regels van de Bijbel. Zo begint de **hervorming**. De paus zegt dat de hervormers niet meer bij de katholieke kerk horen. Er ontstaan **godsdienstoorlogen**. Landen moeten kiezen voor de paus of de hervormers.

De protestanten hebben geen kerk. Ze komen in het geheim bij elkaar om te bidden. Die bijeenkomst heet een **hagenpreek**.

De paus laat protestanten oppakken. Hij wil dat de kettters worden gestraft. Daarom heeft de kerk een eigen rechtbank: de **inquisitie**. De rechters van de inquisitie moeten de kettters **vervolgen**.



Alle boeken van hervormers worden verbrand.

LES 3 OPSTAND

Alva moet zorgen dat **kettters** worden gestraft door de **Bloedraad**. Alva voert de **Tiende penning** in. Iedereen moet nu 10% belasting betalen op eten en drinken.

Er wordt gevochten in de Nederlanden. De **Unie van Utrecht** legt vast dat de Nederlanden samen vechten tegen de Spaanse vijand. Het **Plakkaat van Verlatinghe** legt vast dat Filips niet meer hun heer is. De Spanjaarden vechten natuurlijk terug. Zij veroveren Antwerpen. Met de **Val van Antwerpen** worden de Nederlanden in tweeën gedeeld. Het zuiden wordt weer katholiek. En het noorden protestant. In het noorden krijgt het volk de macht. Ze noemen zichzelf de **Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden**.



Nederlanders vechten tegen Spanje.